

## Poul Jeppesen.

Poul Jeppesen blev uddannet lærer i 1946 fra Ranum Seminarium. Han gik således på seminariet under Anden Verdenskrig. Poul var meget engageret i de fem krigsår, som krigen varede. Så meget, at han tog stor del i modstandsbevægelsen. Det var naturligvis ikke ufarligt, men dette kendetegnede Poul Jeppesen, som helhjertet var imod tyskernes besættelse af Danmark, og derfor valgte han at gøre noget ved det.

Efter endt lærereksamen i 1946 blev Poul Jeppesen ansat på Cand. Mag. Møllers Realskole, hvor man startede med Biers Eksamens Kursus. I 1952 døde Dam – ejeren af Cand. Mag. Møllers Realskole. Dette medførte, at Poul Jeppesen overtog Dams skolelederrolle, og straks stiftede han Aalborg Eksamenskursus sammen med hr. Kjærsgaard og hr. Skårup.

I 1954 bliver Poul Jeppesen medejer af Cand. Mag. Møllers Realskole, da han købte Skaarups andel. Poul var nu sammen med fru Dam eneejer af skolen indtil 1963. Her valgte man at gøre skolen selvejende.

I 1973 blev man opfordret til en fusion mellem Elisabeth Brøndsted Skolen og Skipper Clement Skolen. Poul Jeppesen blev skoleleder, og han ville gerne, at skolen stadig skulle hedde Skipper Clement Skolen. Dette vedtog man til Jeppesens store glæde. Her var Poul så skoleleder, indtil han gik på pension i december 1990.

For Poul Jeppesen var det vigtigt, at skolen skulle hedde Skipper Clement Skolen, idet han så meget op til Skipper Clement, der stod for **jysk sejhed, mod og frihedstrang**. Disse tre ord passede bare ligeledes så fantastisk til Poul Jeppesen som skoleleder. Han var en utrolig dygtig skoleleder, der godt turde ansætte yngre lærere for at få fornyelse ind i sin skole. Poul viste sin store dygtighed, da han skulle fusionere de to skoler. Dette var slet ikke en nem opgave, men med Poul Jeppesens sejhed, mod og dygtighed lykkedes det.

Som lærer underviste Poul i dansk, engelsk og historie. Ingen tvivl om, at hans store lidenskab var historie. Han var meget interesseret i de private skolers historie, hvilket resulterede i, at han i 1979 skrev bogen **Private Skolers Historie i 100 år – ( 1876–1976 )**. I denne bog forskede han i skolerne begyndende med **Cand. Theol. Jacobsens Skole**. Denne skole startede i året 1876.

Da Poul Jeppesen blev pensioneret, havde han stor interesse i andre historiske ting. Han interesserede sig for Aalborgs 1000 års historie. Især bygninger som Jens Bangs Stenhus, var han meget interesseret i. Han brugte megen tid på det, og hvert år til jul sendte han en historisk udgave ud til venner og familier. Her fik man så de 1000 år i små bider.

Poul Jeppesen vil altid blive husket som en tro Skipper Clement.

M.v.h. Ulrik Overgaard